

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 12
Datum: 08.05.2023 12:08:55 (+02:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 12

Twee nieuwe exposities in het Tramstation, Gorssel

Tot eind juni exposeren Rikie Starkenburg-Garritsen en Hanny Boezewinkel in het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.

De openingstijden van het Tramstation zijn: dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Van buitenaf zijn exposities in het Tramstation permanent te zien.

Rikie Starkenburg-Garritsen heeft gewerkt als lerares aan een huishoudschool en daarna in de thuiszorg. Door fysieke klachten nam het leven voor haar 30 jaar geleden een onverwachte wending. De kunstzinnige therapeute Carolyn in 't Veld leerde haar vanuit haar gevoel te schilderen. Heeft Rikie een beeldvorming over een herinnering of landschap, dan probeert ze dat op het doek vast te leggen. Het wordt haar werkelijkheid. Zij werkt met acryl en/of olieverf op.



Hanny Boezewinkel is docent techniek in het Voortgezet Onderwijs. Naast naar werk is zij graag bezig met planten, tuinieren, kleuren, metalen en glas! Zij houdt van het uitproberen van nieuwe technieken, vormen en kleuren. Met creativiteit en humor speelt zij met materiaal. Glas heeft haar altijd geboeid en met dit mooie materiaal kan zij zich heerlijk uitleven door vormen te snijden, samen te voegen en te smelten. Het uiteindelijke resultaat na het bakproces, is altijd weer een verrassing!!



Bezettingshumor

In de vorige nieuwsbrief vertelden we hoe De Elf Marken op 4 mei de oorlogsslachtoffers heeft herdacht. We raakten onder de indruk van de vele slachtoffers, niet alleen onder de lokale bevolking maar ook onder onze bevrijders.

In de oorlog was het gelukkig niet alleen maar ellende. Soms werd er ook met humor op de bezetting van ons land gereageerd. De Duitse soldaten werden graag bespot, bijvoorbeeld zonder dat ze het zelf doorhadden. Als ze bij het marcheren zongen 'Denn wir fahren gegen Engeland', dan zongen Nederlanders er zachtjes achteraan: 'plomp, plomp, plomp'. Als ze echt naar Engeland zouden rijden, dan zouden ze zeker in de Noordzee verdrinken.

...UND WIR FÁÁÁÁHREN GEGEN ENGELAND....!



„KOM BINNE, KEESIE, MOT JE ÓÓK VERZUIPE...?“

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com