

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>  
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>  
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>  
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 20  
Datum: 05.08.2023 12:09:31 (+02:00)



## **Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 20**

### **You-tube filmpje 75 jaar vrijheid: Eefde**

In dit Youtube filmpje dat in 2020 ter gelegenheid van '75 Jaar Vrijheid' is gemaakt, wordt Jan Heijenk, die de oorlog als kind heeft meegemaakt, geïnterviewd door de 11-jarige Sebastiaan de Vries. Jan woonde in de oorlog op een boerderij aan de Flierderweg in Eefde. Op hun boerderij vonden ook een viertal onderduikers onderdak. Het meest indrukwekkend is het verhaal over onderduiker Wouter van Benthem die in 1943 via De Huurne bij hen werd ondergebracht. De onderduikers voelden zich redelijk veilig op de boerderij van de familie Heijenk omdat politieagent Nap altijd vooraf waarschuwde als er een razzia op komst was. De onderduikers konden dan tijdelijk elders onderdak vinden. Maar ja, gevaar zit altijd in een klein hoekje en iedereen maakt weleens een foutje. Zo ook Wouter die een maand voor de bevrijding wordt betrapt op een illegale activiteit. Bij de fouillering blijkt dat hij twee persoonsbewijzen bij zich heeft. Hij wordt gearresteerd en in Zutphen gevangengezet. In opdracht van de beruchte Ludwig Heinemann wordt Wouter samen met 12 andere gevangenen op 31 maart 1945 op de IJsselkade gefusilleerd. De lichamen worden in de IJssel gegooid. Tot grote verbazing van de familie Heijenk komt Wouter een paar dagen na de bevrijding vrolijk hun erf oprijden. Hoe het kan dat Wouter de fusillade heeft overleefd, blijkt uit een gedicht dat door Jan wordt voorgelezen. Het gedicht is begin april 1945 door de moeder van Jan geschreven. Dit verhaal is zo bijzonder, dat u het zeker moet gaan beluisteren.

De Youtube-film is te zien via de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=Urm4LdaQ108>

In de nieuwsbrieven nr. 14, 15, 16 en 17 presenteerden we vergelijkbare filmpjes die in respectievelijk Almen, Joppe, Gorssel en Kring van Dorth zijn gemaakt. Als u deze wilt terugkijken, ga dan naar onze website. Daar zijn onder 'publicaties' alle nieuwsbrieven terugvinden.

### **Schilderij 'Hooimijten bij Almen'**

In de vorige nieuwsbrief lieten we een schilderij uit 1911 van de Hongaar Huszár zien met de vraag of iemand weet waar dit was. Hierop hebben we tot nu toe een zestal reacties gehad. Een zeker antwoord op de vraag zit daar nog niet bij. Dat was ook nauwelijks te verwachten. In 112 jaar is er veel veranderd en bovendien wil een schilder weleens afwijken van de werkelijkheid. De meeste overeenkomsten vinden we bij boerderij De Vetweide (linker schuur is afgebroken) en boerderij Oostenenk (afgebrand op 18 juni 2020). Beide boerderijen staan/stonden aan de Dorpsstraat in Almen. Een andere suggestie is boerderij Klein Hulze aan de Wagenvoortsdijk, maar daarvan zijn de overeenkomsten toch minder, maar dat zegt na zo'n lange tijd niet alles. De Hongaarse schilder heeft overigens in 1906-1907 ook al 'hooimijten' in Almen geschilderd, maar deze zien er heel anders uit.

Dan ontvingen we nog een opmerking van Jan Heijenk (ja inderdaad, de spreker uit bovengenoemd youtube filmpje). Hij weet te vertellen dat de naam van het schilderij niet juist is. Het zijn namelijk geen hooimijten, maar zaadbergen. Zeer waarschijnlijk zijn het zaadbergen met haver (dat nog niet is gedorst) erin. Om te voorkomen dat muizen de oogst opraten stond de haver verhoogd op palen met zink eromheen gespijkerd.

We laten de foto van het schilderij nog een keer zien. Wie weet, zet het meer mensen aan het denken. Misschien weet iemand ook wel of er lang geleden een Hongaarse schilder in Almen heeft gelogeed. Huszár had een Nederlandse echtgenote Jonkvrouwe Jeanne van Teylingen en woonde in Voorburg.



### **Tot slot**

Wilt u reageren op de foto of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar [d11m.nieuwsbrief@gmail.com](mailto:d11m.nieuwsbrief@gmail.com).

Met vriendelijke groet,  
De Elf Marken Gorssel  
Redactie Nieuwsbrief  
Gerrit Groot Wassink

*Uitschrijven:*

*Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, mail dit naar [d11m.nieuwsbrief@outlook.com](mailto:d11m.nieuwsbrief@outlook.com)*