

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 30
Datum: 14.11.2023 14:23:48 (+01:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 30

De Elf Marken viert 40-jarig jubileum in Eefde

De Historische Vereniging De Elf Marken viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. In verband daarmee wordt in alle vijf dorpen een jubileumavond gehouden. Almen en Harfsen zijn in het voorjaar al aan de beurt geweest. De dorpen Gorssel en Epse volgden september en oktober. In deze vier dorpen kunnen de vele bezoekers op een zeer geslaagde avond terugkijken.

In november is Eefde aan de beurt. Op alle jubileumavonden staat de geschiedenis van het betreffende dorp centraal.

Eefde

Op donderdag 23 november a.s. is de jubileumavond in Eefde. Daar zal bestuurslid Johan te Linde een presentatie verzorgen over de geschiedenis van het dorp Eefde.



Johan te Linde is een groot kenner van de geschiedenis van Eefde. Johan heeft meerdere publicaties over Eefde op zijn naam staan. Zo schreef hij in 1994 het boek 'Van Kerkpad tot kerk'. Ook is hij mede-auteur van het prachtige boek over Eefde met de titel: 'Eefde, een kroniek van een verknipt dorp'. Dit boek is nog steeds te koop bij De Elf Marken.

Alle Eefdenaren en verder iedereen die geïnteresseerd is in de historie van dit prachtige dorp en haar landelijke omgeving zijn van harte uitgenodigd om deze avond met ons te vieren. Aanmelden is niet nodig. De entree is **gratis** en dat geldt ook voor een kop koffie/thee bij binnenkomst en een consumptie in de pauze.

- Datum: donderdag 23 november 2023
- Locatie: De Ontmoetingskerk, Schurinklaan in Eefde

- Zaal open: 19.30 uur
- Aanvang: 20.00 uur

Boekje

Aan het eind van de avond bieden wij u per gezin een jubileumboekje aan over de geschiedenis van De Elf Marken. Daarin kunt u onder andere lezen dat de vereniging ontstaan is uit een ludieke actie van de carnavalsvereniging in Gorssel en dat De Elf Marken van 1991 tot 2011 haar onderkomen had in de vroegere kleuterschool aan de Hulstweg in Harfsen. De historische vereniging noemde dit clubgebouw 'Het Richtershuis'. Sinds 2011 heeft de vereniging het historische tramstation in Gorssel als verenigingsgebouw.

Onbekende foto

Van onze fotowerkgroep ontving ik een prachtige foto. Helaas is niet bekend waar die foto is gemaakt, wie er op staan en bij welke gelegenheid dit was.



Kunt u ons helpen? Mail dan naar www.d11m.nieuwsbrief@gmail.com

Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com