

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 31
Datum: 20.11.2023 14:32:46 (+01:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 31

Herinnering: Jubileumlezing over het dorp Eefde

Donderdagavond, 23 november a.s., aanvang 20 uur in de Kerk te Eefde. Iedereen is van harte welkom.

Gemeente Gorssel vierde in 1863 'halve eeuwfeest'

In 1813 Napoleon verslagen

Nadat Napoleon in 1813 de slag bij Leipzig had verloren en naar het Italiaanse eiland Elba werd verbannen, nodigden drie vooraanstaande Hagnaars erfprins Willem Frederik uit om naar Nederland te komen. Op 30 november 1813 zette Willem Frederik voet aan wal in Scheveningen. Op een boerenwagen werd hij naar Den Haag gereden.

Een van de eerste dingen die hij in Nederland deed, was een proclamatie uitvaardigen, waarin hij aankondigde: 'Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleven'. Op 1 december werd Willem tot soeverein vorst uitgeroepen. De periode van Franse overheersing was voorbij. Met instemming van de Europese mogendheden werd hij Koning Willem I der Verenigde Nederlanden.



Prins Willem Frederik wordt met een sloep bij Scheveningen aan land gezet

Bijna ging het in 1815 nog mis, toen Napoleon vanuit Elba ontsnapte en binnen de kortste tijd weer een groot leger had geformeerd. Bij Waterloo werd Napoleon op het nippertje verslagen. Nu werd hij naar St. Helena verbannen., waar hij enkele jaren later is overleden.

50 Jaar later: Feest in Gorssel

In een raadsbesluit van 2 november 1863 is het volgende te lezen:

'Gehoord het voorstel van de Burgemeester en Wethouders strekkende om uit de gemeentekas gelden beschikbaar te stellen tot feestelijk onthaal der schoolkinderen, bij gelegenheid van het halve eeuwfeest van Neerlandsch herboren volksbestaan, is besloten: De viering van dat halve eeuwfeest te doen plaats hebben in de gemeentescholen op den 17den November aanstaande, door voor rekening der gemeente, aan één der schoolgaande kinderen uit elk huisgezin uit te reiken een feestplaat met betrekkelijke uitlegging, welke uitgegeven zijn bij C.L. Brinkman te Amsterdam en voorts alle kinderen welke de scholen bezoeken, dien dag te onthalen op Koffij en Krentebrood, terwijl de uitvoering aan Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen en de Raadsleden Boschloo, Ebrecht en Markvoort zijn verzocht op die dag opzigt te willen houden in de scholen. Aldus, enz. enz.'

Koffie

Of het een geslaagde feestdag is geworden weten we niet. In de volgende raadsvergadering is daarover geen verslag uitgebracht. Aan de kinderen kunnen we het ook niet meer vragen, tenzij een van hen zo'n 170 jaar is geworden. De kinderen werden getrakteerd op 'koffij' (oud woord voor koffie) en 'krentebrood'. Ik denk dat een huidig gemeentebestuur dat niet meer zou doen. Waarschijnlijk was koffie voor kinderen toen een feestelijke drank. Hoewel koffie al in de 17^e eeuw

in Europa bekend was, duurde het tot het eind van de 19^e eeuw voordat koffie tot de Nederlandse gezinnen doordrong. Koffiezetten was namelijk nogal arbeidsintensief. De bonen moesten worden gebrand en gemalen. Het vroeg dus veel tijd, aandacht en energie om een bakje koffie te maken. Het is dus goed mogelijk dat in 1863 een kopje koffie anders werd beleefd dan wij dat tegenwoordig doen.

Hoe zag zo'n feestplaat eruit?

Natuurlijk was ik benieuwd naar genoemde feestplaat. Dus even gegoogeld. Waarschijnlijk gaat het om onderstaande plaat. Wie weet, hangt hij nog bij iemand thuis aan de muur. Als dat zo is, dan horen we het graag.



Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com