

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 11
Datum: 03.04.2024 15:51:57 (+02:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 11

De geschiedenis van Epse

Herhaling van Jubileumlezing

De Historische Vereniging De Elf Marken vierde in 2023 haar 40-jarig jubileum. In verband daarmee werd in alle vijf dorpen een jubileumavond gehouden met een lezing over de geschiedenis van het eigen dorp. Het aantal bezoekers in Epse was dusdanig groot, dat enkele mensen teleurgesteld moesten worden. Daarom wordt op dinsdag 9 april 2024 deze lezing nog een keer herhaald. Alle Epsenaren en verder iedereen die geïnteresseerd is in de historie van dit prachtige dorp en haar landelijke omgeving zijn van harte uitgenodigd deze herhaling bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Henk Hietbrink presenteert

Het verhaal van Henk Hietbrink begint in de ijstijd, als de eerste jagers zich op hoge gedeelten langs de Dortherbeek vestigen. Later kwamen er ook boeren. Voor een deel behoorden de boerderijen tot het vrouwenklooster Ter Hunnepe en landhuis Het Hassink. Henk kent bijna alle boerderijen in Epse en omgeving. Maar ook cafés, hotels, winkels, kerk, school, de stoomtram en nog veel meer komen aan de orde. Het verhaal wordt omlijst met heel veel foto's.



Veel Epsenaren verlangen terug naar de tijd dat ome Jo en tante Mini De Pessink bestierden

Datum: dinsdag 9 april 2024

Locatie: Sportzaal Het Hassink, Hassinklaan 3, Epse

Aanvang: 20.00 uur

Deze avond is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. In verband met het jubileum ontvangt u bij binnenkomst koffie/thee en een bon voor een gratis consumptie in de pauze.

Boekje

Aan het eind van de avond bieden wij u per gezin een jubileumboekje aan over de geschiedenis van de Historische Vereniging De Elf Marken. Daarin kunt u onder andere lezen dat de vereniging ontstaan is uit een ludieke actie van de carnavalsvereniging in Gorssel en dat De Elf Marken van 1991 tot 2011 haar onderkomen had in de vroegere kleuterschool aan de Hulstweg in Harfsen. De historische vereniging noemde dit clubgebouw 'Het Richtershuis'. Sinds 2011 heeft de vereniging het historische tramstation in Gorssel als verenigingsgebouw in gebruik.

Tramstation 100 jaar

We kijken uit naar het 100-jarig bestaan van ons mooie Tramstation. Het duurt nog wel even, want op 2 oktober 1926 werd het Tramstation geopend. Maar de tijd gaat sneller dan je denkt. Daarom zijn we nu al op zoek naar mensen die nog herinneringen hebben aan de tramlijn die van 1926 tot 1945 operationeel is geweest. De tram reed van Deventer, via Gorssel naar Zutphen en vice versa. Heb je zelf in deze tram gereisd, heb je er verhalen over of beschik je over andere informatie over deze tramlijn of het tramstation? Laat het ons weten. Stuur ons een bericht via info@deelfmarken.nl of bel naar Jan Haijink 06- 51935823.



Tram 403 voor Station Gorssel

Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, bel 0575-491224 of mail naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@deelfmarken.org