

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>; **Groot Wassink** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 14
Datum: 19.04.2024 19:54:23 (+02:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 14

Schoonmaakploeg Bruinisse (2)

In nieuwsbrief 12 publiceerden we een foto van 13 dappere vrouwen die in 1953 naar Bruinisse in Zeeland reisden om daar de modder en andere viezigheid van de watersnoodramp weg te poetsen. We hebben daar nogal wat reacties op gekregen van mensen die iemand herkenden. Van elf van de dertien weten we nu de naam.



1. Dineke Marsman-Brummelman

2. Derkje Bielderma-Huurnink
3. Mevr. Heijink
4. ?
5. Johanna Kloosterboer-De Greef
6. Anny Nijenhuis-Wiltink
7. Reinie Westerhuis-Willemsen
8. ?
9. Gretha Pelgrum
10. Henny Boschloo
11. Dini (of Dinie) Nijland-Tichelman
12. Gerda Ellenkamp
13. Jantje (of Jaantje) Tichelman

Dan is nog opgemerkt dat Bertha Boschloo en meisje Lebbink er ook bij waren. Maar of dat de ontbrekende nummers 4 en 8 zijn, is niet zeker.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat we twee jaar geleden foto's van een andere schoonmaakploeg in Bruinisse publiceerden. Toen ging het om een groep van circa 25 personen. Die foto's en de bijbehorende namen kun je altijd nog terugzien op de homepage van onze website www.deelfmarken.nl. Daar ontbreken overigens ook nog steeds een paar namen.

Belgische en Franse vluchtelingen in WO1 (2)

In nieuwsbrief 13 vertelden we over de grote stroom vluchtelingen die in 1914 een veilig heenkomen zochten in het neutrale Nederland. Hierop ontving ik een reactie van Jan Heijenk uit Eefde. Hij geeft daarin vlijmscherp aan dat wij, vergeleken met zijn ouders die aan het eind van de negentiende eeuw zijn geboren, in een paradijs wonen. Hier volgt zijn verhaal:

Mijn vader en moeder zijn getrouwd 23 mei 1914 en zijn gaan boeren op de boerderij de Nieuwe Flierse aan de Flierderweg in Eefde. Ze waren net 14 dagen getrouwd, toen moest mijn vader weer 2 jaar en 2 maanden in militaire dienst. Hij moest naar Kamp Zeist om daar Belgen te bewaken. Hiervoor kreeg hij 10 cent vergoeding per dag. Daar konden ze bij lange na niet iemand voor in dienst nemen. Mijn moeder heeft met hulp van familieleden de boerderij toch nog kunnen voortzetten. Dat is een heel moeilijke periode in hun leven geweest.

Na deze oorlog hebben ze de Spaanse griep meegemaakt, naar ik meen 40.000 slachtoffers in Nederland. Toen kwam de tijd van de grote werkloosheid en daarna de Tweede Wereldoorlog. Vergeleken met mijn ouders heb ik in een gouden eeuw geleefd. Ik ben geboren in 1931.

Ik moest dit even kwijt.

De berichten die je geregeld stuurt over het verleden zoals de watersnood van 1953 vind ik heel erg herkenbaar. De hartelijke groeten van Jan Heijenk Eefde.

Vrijwilligers gezocht voor de Werkgroep Begraafplaats

De werkgroep Begraafplaats zoekt nog vrijwilligers om de graven, die Elf Marken in beheer heeft, netjes te houden. Twee keer per jaar komt de werkgroep hiervoor bijeen op een zaterdagochtend. Lijkt het u leuk om mee te helpen, of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Henk Hietbrink (0575-491992).

Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, bel 0575-491224 of mail naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@deelfmarken.org